

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ι.Ο.Θ. κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΣΚΟΥ 30.09.2012

Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες, Κύριοι, Φίλοι του Ιστιοπλοϊκού και των ναυταθλημάτων, καλώς ήλθατε στις εγκαταστάσεις του Ομίλου μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στους φετινούς αγώνες «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» που συμπληρώνουν 67 χρόνια συνεχούς διεξαγωγής.

«Αι Ναυτικά Εορταί «Ελευθέρια»»(όλα τα ε με άλφα γιώτα) έγιναν για πρώτη φορά στις 26,27 και 28 Οκτωβρίου 1945 και ήταν πράγματι γιορτές, ύστερα από τέσσερα χρόνια μαύρης κατοχής.

Οι Γερμανοί με την είσοδό τους στη Θεσσαλονίκη κατάσχεσαν όλα τα σκάφη και τον εξοπλισμό του Ομίλου και έτσι σταμάτησαν οι αθλητικές δραστηριότητες. Διοίκηση και αθλητές συσπειρώθηκαν και επιδόθηκαν σε άλλα «αθλήματα» αυτά της φιλανθρωπίας, της αγάπης και στήριξης των συνανθρώπων.

Δημιούργησαν τα συσσίτια, τα οποία λειτούργησαν στο χώρο του Ι.Ο.Θ μέχρι το 1945 και μέχρις ότου οι επισιτιστικές υπηρεσίες των συμμάχων αποκατέστησαν κάπως την επαρκή τροφοδοσία της Θεσσαλονίκης.

Αμέσως μετά, με τον ίδιο ενθουσιασμό, καταπιάστηκαν οι αθλητές του Ομίλου με τις κατεστραμμένες βάρκες και τον εξοπλισμό.

Σύντομα δημιούργησαν ένα μικρό στόλο και προετοίμασαν τα «Ελευθέρια». Συμμετείχαν 12 σωματεία από όλη την Ελλάδα, με τη βοήθεια του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι αγώνες είχαν πρωτοφανή επιτυχία, στο αγωνιστικό σκέλος, αλλά και στην ανύψωση του ηθικού των Θεσσαλονικέων, που συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις γιορταστικές εκδηλώσεις εκείνου του τριημέρου.

Αυτούς τους αγώνες έχουμε υποχρέωση και υποσχόμεθα να τους συνεχίσουμε.

Τα τελευταία χρόνια, σ' αυτούς τους αγώνες κάνουμε μνεία (μνημόσυνο) του ονόματος του Αντώνη Ηπειρώτη.

Ο Αντώνης υπηρέτησε τη θάλασσα ως αθλητής / ιστιοπλόος του Ι.Ο.Θ και ως επαγγελματίας ναυτικός του Εμπορικού Ναυτικού. Δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή. Άφησε όμως τη μητέρα του ως σύνδεσμό του με τον Ιστιοπλοϊκό. Η κυρία Χρυσούλα Ηπειρώτη υπήρξε πάντα δίπλα μας, με οικονομική στήριξη ιδιαίτερα στα πρόσφατα πολύ δύσκολα χρόνια.

Την ευχαριστούμε και της ευχόμαστε κουράγιο...

Για να πραγματοποιηθούν οι αγώνες εργάστηκαν εθελοντικά πάρα πολλά άτομα. Το Δ.Σ. απευθύνει ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους ανεξαιρέτως Ευχαριστούμε τους πρωταγωνιστές / αθλητές, τους προπονητές, τους γονείς ιδιαίτερα, τους κριτές, τον πρόεδρο και τη γραμματεία των αγώνων, τους εκτός Θεσσαλονίκης επισκέπτες, τα μέλη μας που προθυμοποιήθηκαν και βοήθησαν ποικιλοτρόπως. Δεν θα τολμήσω να αναφέρω ονόματα, γιατί θα είναι αδικία εάν ξεχάσω κάποιον.

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα στην Αντιδήμαρχο Κυρία Μαρία Πασχαλίδου, που με την οικονομική στήριξη διοργανώθηκαν οι πετυχημένοι αγώνες. Σας Ευχαριστώ,