

## ΑΓΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 24&25/11/2012

Κυρίες, Κύριοι, Φίλοι του Ιστιοπλοϊκού, σας καλωσορίζω στους χώρους του Ομίλου μας, όπου φιλοξενήθηκαν οι Αγώνες του Ερυθρού Σταυρού στις 24&25 Νοεμβρίου.

Δεν προτίθεμαι να σας κουράσω. Θεωρώ όμως υποχρέωση να πω δύο λόγια για τον Ερυθρό Σταυρό. Τον διεθνή Οργανισμό που ίδρυσε ο Ελβετός Ερρίκος Ντινάν το 1864, για την περίθαλψη τραυματιών πολέμου και την απόλειψη των βαρβαροτήτων/ακροτήτων που διέπρατταν οι «πολιτισμένοι» Ευρωπαίοι στους μεταξύ τους πολέμους.

Την Ιδρυτική Σύμβαση της Γενεύης του 1864 υπέγραφαν σταδιακά τα περισσότερα κράτη κ' έτσι εξασφαλίζεται σε καιρό πολέμου ιατρική περίθαλψη σε τραυματίες ανεξάρτητα στρατοπέδου όπου ανήκουν.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε το 1877 και προσφέρει τις υπηρεσίες του, σε εμπόλεμες καταστάσεις, αλλά προσφέρει και σπουδαίο έργο σε ειρηνικές περιόδους. Φροντίζει για την καταστολή λοιμωδών νόσων, προστασία της παιδικής ηλικίας και φροντίζει για την δημόσια υγεία.

Τα 148 χρόνια ανθρωπιστικού έργου του Ε.Ε.Σ. δεν χωρούν σε μια ολιγόλεπτη ομιλία. Χωράει όμως μία μικρή ιστοριούλα, αντιπροσωπευτική του πνεύματος του Ε.Ε.Σ. Ακούστε την!!

Χειμώνας του 1940. Στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, μεταφέρουν τραυματίες από το Αλβανικό μέτωπο. Δύο τραυματιοφορείς και μία ερυθροσταυρίτισα πασχίζουν να ανεβούν τα σκαλοπάτια του κτιρίου και να εναποθέσουν τον τραυματία στα χέρια των γιατρών.

Η ερυθροσταυρίτισα έτρεξε να βρει τον θάλαμο και το κρεβάτι, όπου θα τακτοποιούσαν τον τραυματία. Δεν τα βρήκε. Τα πάντα ήταν πλήρη, όπως και τα ράντσα στους διαδρόμους.

Απευθύνθηκε σ' έναν νεαρό τραυματία, ο οποίος σηκώθηκε από το κρεβάτι του και το παραχώρησε στον νεοφερμένο.

Ο υπεύθυνος γιατρός θαλάμου που είδε την σκηνή προφανώς χολωμένος για την παρέμβαση, την παρατήρησε:

- «Μα ποια είστε και σηκώνετε έναν τραυματία και βάζατε έναν άλλο;»

- «Είμαι η μητέρα του τραυματία που σήκωσα από το κρεβάτι του.»

απάντησε ήρεμα και κ' έτρεξε σ' άλλο περιστατικό.

Φωτεινό, λαμπερό παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης, τόσο απαραίτητο στη σημερινή εποχή. Η μητέρα σηκώνει τον τραυματισμένο γιό της για να δώσει το κρεβάτι του σ' άλλον άγνωστο τραυματία. Η προτομή της μητέρας (Λύκα) βρίσκεται στο προαύλιο του Ι. Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Γ' Σώμα Στρατού.

Εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Σήμερα τι κάνουμε; Έχουμε παρόμοιες κοινωνικές εισφορές;

Απαντώ ΝΑΙ (με κεφαλαία), και οι φορείς βρίσκονται ανάμεσα μας.

Οι μικροί μας φίλοι αθλητές/τριες δεν στρώθηκαν στον καναπέ να χαβαλεδιάσουν με το χαζοκούτι, αλλά προσφέρθηκαν να κοπιάσουν δύο δύσκολες ημέρες του Νοεμβρίου και πρόσφεραν υπέροχο θέαμα με τα πανάκια τους στον Θερμαϊκό. Πρόσφεραν από το χαρτζιλίκι τους, για τον έρανο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τους αξίζει ένας μεγάλος έπαινος και τους ευχαριστούμε πολύ.

Ευχαριστούμε επίσης τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αγώνων, τους κριτές της Επιτροπής Ενστάσεων, τους Προπονητές, τους Βοηθούς, την Γραμματεία Αγώνων, τα Μέλη του Ομίλου κ' όλους όσους βοήθησαν ΑΜΙΣΘΙ για την διεξαγωγή των αγώνων.

Τέλος ευχαριστούμε πολύ τους γονείς, οι οποίοι θυσίασαν την εβδομαδιαία ανάπαυση, ενδεχομένως άλλαξαν το πρόγραμμα τους για να είναι παρόντες και να νοιώσουν μια διαφορετική συγκίνηση για τους σημερινούς ιδιόμορφους αγώνες όπου όλοι οι συμμετέχοντες είναι νικητές.

Κυρίες, Κύριοι, είμαι αισιόδοξος και θέλω να σας μεταδώσω την αισιοδοξία μου. Με τέτοιο ανθρώπινο δυναμικό. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει, θα νικήσει και θα πάρει την θέση που της αξίζει. Φτάνει να το πιστέψουμε, να παλέψουμε όλοι μαζί και θα τα καταφέρουμε.

Παρακαλώ ένα θερμό χειροκρότημα για τους σημερινούς πρωταγωνιστές τους μικρούς αθλητές και αθλήτριες.

Σας Ευχαριστώ,

Χρήστος Σίσκος  
Πρόεδρος του Ι.Ο.Θ.  
25/11/2012